

OP PAD MET KINDEREN

11.00 UUR

Je eigen poppenhuis inrichten

Maar kom, Haarlem heeft nog meer te bieden. Loop via de Kruisstraat en de Barteljorisstraat naar de prachtige Grote Markt. Volg de pittoreske straatjes achter de Markt tot het Groot Heiligland, waar het Frans Hals Museum gevestigd is. Dat is omgetoverd tot een poppenhuizen-walhalla, met een collage van 71 poppenkamertjes, deels in 3D. Of je op je knieën zit of op je tenen staat: overal is wel wat te zien. En zelf je ideale poppenhuis samenstellen kan ook. Verder zijn er speurtochten voor kinderen, waarbij ze alles leren over het huishouden van vorige eeuwen, en is er een speciale (gratis) kinderaudiotour. Poppenhuizen waren vroeger overigens beslist geen speelgoed; en nog steeds trekken ze zeker ook een volwassen publiek.

10.05 UUR

Koffie en limonade bij Pippa's

Steek het Stationsplein over om bij Pippa's aan te schuiven voor een kopje koffie met appeltaart en limonade met een stukje ontbijtkoek, bijvoorbeeld. De kaart biedt keuze te over voor klein en groot. Maar naar Pippa's ga je niet alleen om te eten. Het hobbelpaard, de grote poppenhuizen en de uitgebreide treintafel in de speelhoek zijn al bijna genoeg voor een heel dagje uit.

12.30 UUR

Lunchen en spelen bij Meneer Paprika

Loop terug naar de Oude Gedempte Gracht, en volg die tot de Koningstraat. Op naar Meneer Paprika, naast uitgebreide speelgoedwinkel dé lunchhotspot voor kinderen en hun ouders. Voor onder andere een krentenbol of een boterham met jam, tosti's in soorten en maten en zuurdesembroodjes met een keur aan beleg moet je hier zijn. Hap, slik, weg is het motto; de Thomas de Treintafel en de uitgebreide collectie Duplo, Kapla, strips en tekenspullen lonken.

10.00 UUR

Aankomst op station Haarlem

15.00 UUR

Winkelen of naar de kapper

Haarlem, winkelstad. En dat geldt ook voor kinderen. Die kijken hun ogen uit bij al het moois van speelgoedwinkel Imaginarium, aan het einde van de Grote Houtstraat. Naast de gewone ingang zit zelfs een kleinere kinderingang! In de naastgelegen Gierstraat zit Kiekeboek, de Haarlemse kinderboekwinkel. Van prentenboeken tot en met young adult: kinderen van 0 tot 18 jaar vinden hier iets van hun gading. Naast alle spelletjes, knuffels en kaarten die de winkel verkoopt. Voor een bezoekje aan de kinder-kapper ga je naar Haartjes & Zoo, in een zijstraat van de Grote Houtstraat. Terwijl de kids in het autootje plaatsnemen voor een nieuwe coupe, kunnen de ouders ter plekke even shoppen: de winkel biedt haarverzorgingsproducten, vintage kinderkleding, tassen, kussens, toilettasjes en andere hebbedingetjes.

13.45 UUR/14.00 UUR

Schatten opgraven of verkleed naar een voorstelling

Archeologen in spe reppen zich vervolgens naar het Archeologisch Museum Haarlem, op de hoek van de Grote Markt. Gewapend met een troffel dalen ze af in de opgravingsput om schatten op te graven, scherven in elkaar te puzzelen en grondmonsters te onderzoeken. Wie zijn handen niet vies wil maken, doet zijn opgravingen op de computer of gaat op speurtocht. Liever naar het theater? Dat kan ook. Kindertheater De Toverknol – net aan de andere kant van het Spaarne, via de Gravestenenbrug te bereiken – geeft elke maand een nieuwe grappige voorstelling. Meezingen en -dansen mag! Maar niet voordat het kleine publiek zich verkleed heeft als dier, ridder, prinses of fantasiepersonage. Heeft iedereen een beker limonade en een koekje? Dan kan de voorstelling beginnen!

TEKST: SUZANNE BERGMAN, BEELD: RUSSELL TATE, LINDA KORTKAS, KEES HAGEMAN, GERTJAN VAN ROOIJ

spoorvoordeel

- Beleef het verhaal van Thomas de Stoomlocomotief tijdens zijn theater-tour. **Met SPOOR is het 2^e kaartje gratis.**
- De biologische frieten van het Haarlemse Friethoes zijn een echte delicatessen. **Met SPOOR krijg je het 2^e kinderfrietje met zelfgemaakte saus gratis.**

Kijk in het bonnenboekje

17.30 UUR

Een frietje of pannenkoek

Zo'n dagje uit maakt hongerig. Zin in een snel frietje? Op weg naar het station zit Friethoes, waar ze heerlijke verse friet maken van biologische aardappels, met zelfgemaakte mayonaise. Wie voor die andere kindervoriet kiest, gaat naar Meneertje Pannenkoek, aan het Spaarne. Het interieur is strak en toch oud-Hollands, en de pannenkoeken zijn niet te dik. Dan kun je nog een tweede nemen. Natuurlijk staan de klassiekers met stroop, jam en suiker op de kaart, maar voor wie iets 'exotischer' wil, is er bijvoorbeeld de pannenkoek met stoofvles en stoofpeertjes.

Finish

Met de kids naar... Haarlem!

Een (zater)dagje Haarlem met de kinderen. Waar moet je zijn? SPOOR helpt je plannen.